

Koray Çalışkan

koray.caliskan@radikal.com.tr

Kutupayısının esas bahtsızlığının Türk siyasetçilerle çölde karşılaşmak olacağını da aklınıza getirmeyin.

Geçen hafta Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi misafir etti. Şaşkınlığını da gizleyemedi. Hollanda'da iktidarda bulunan Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi'nin lideri Rutte 1967'liydi. "Çok genç, kıskanıyorum" diyerek Rutte'ye takılan Erdoğan, diğer milletvekillerinin yaşını görse gözlerine inanamaz.

Grup Başkanvekili Zijlstra 1969'lu. Milletvekili Azmani 1976'lı, Temsilciler Meclisi Başkanı Miltenburg 1967'li. Milletvekillerinin en yaşlısı Neppérus 1950'li. Diğer vekilleri de 1965 ve sonrası doğumlu. Avrupa'da siyaseti gençler yapıyor. Bizde yaşlılar siyaseti yönetiyor. Hem de nasıl...

İki gün önce ders arasında Erasmus değişim programı vasıtasıyla Türkiye'ye okumaya gelen bir Hollandalı öğrencimle laflıyordum. Ona siyasetçilerin ne kadar genç olduğunu söylediğimde şaşırıldı. Başbakanlarından bahsederek "45'in nesi genç, siz kendinizi genç göstermek için mi öyle diyorsunuz" diye bana takıldı.

Bir süre sonra Türkiye siyasetini nasıl gördüğünü sordum. Çok takip etmediğini söyledi ve "Neler tartışılıyor" diye sordu. Başbakan'la ana muhalefet lideri arasındaki kutupayısı polemiginden gayri ihtiyari ve gereksiz yere bahsettim ve hemen pişman oldum.

Ona göre çevre politikalarının ciddi bir polemik konusu olması normaldi. Heyecanlı gençlere has bir tatlılıkla lafımı kesti ve Greenpeace'in meşhur 'Kutup Kampanyası'ndan bahsetti.

Evet, ikimiz de müziklerini Radiohead'in yaptığı videoyu izlemiştik. Buyrun siz de bir izleyin: <http://savethearctic.org/tr/>. Petrol şirketlerini temsil eden lobicilere ikimiz de kızgındık. Ve evet Rutte ve Erdoğan petrol şirketleri üzerinden de temaslarda bulunuyorlardı. Yatırımlar doğaya zarar verebilecekti. İsteksizce onu dinliyor, konuyu değiştirmeye çalışıyordum.

Erdoğan, Hollandalı meslektaşının gençliğine şaşırılmış. Ben Hollandalı öğrencime kutupayısı tartışmasının içeriğini anlatmaya utandım. Sanki çevre politikaları konusunda bir tartışma varmış izleniminde konuşan öğrencime meselenin özünü anlatamadım. İçim sıkıldı.

Hadi 18 yaşını geçmiş bir genç kadını bir tarafa bırakın. Gazeteyi açtınız okuyorsunuz ya da televizyon açık, haberleri izliyorsunuz. 10 yaşında oğlunuz, 8 yaşında kızınız sordu: "Annecim, başbakan amca çölde kutupayısı ne yapar diyor?" "Babacım bedeviyi kutupayısı çölde yakalayınca ne oluyor, yiyor mu?" Ne diyeceksiniz?

Böyle zamanlarda beyaz yalanların bir zararı olmaz. "Çevre politikalarını konuşuyorlar canım" deyin geçin. "Kutupayılarının vatanı buzullar eriyor, biz de kocaman arabalarımız yüzünden küresel ısınmaya neden oluyoruz, bu yüzden uygarlığın en ileri halinde en rezil insanlara dönüşüyoruz" diye ekleyin.

Çocuk bu durmaz. “Bahtsız ne demek” diye sorabilir. Beyaz yalanlara devam. “Şanssız demek” deyin. “Kutuplardaki buzullar eridiği için mutsuz ayların ne kadar zor durumda olduğunu anlatıyorlar” diyerek konuyu kapatın.

Siyaset dilimizin düzeyi düşerken, meseleler birikirken, daha çok genç daha çok hırslı ihtiyar tarafından yönetilirken kutupayısının esas bahtsızlığının Türk siyasetçilerle çölde karşılaşmak olacağını da aklınıza getirmeyin. Siyasetin seviyesinin dibine ulaşmak için tertiplenen yarışa kapılmayın.