

Koray Çalışkan

koray.caliskan@radikal.com.tr

Son iki aydır kimse AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun yerinde olmak istemezdi. Önünde 45 gün ve derbiden derbiye dolan bir stadyum. Sıradan bir stat değil. Açılışında Erdoğan'ın ıslıklandığı ve bir süre sonra terk ettiği bir yer. Travması var.

Artık kalmamıştır. Bu yazıyı stattan yazıyorum. İleride Aziz Babuşçu. 50.000 kişinin en mutlusu. Dedliğini

yapmış ve örgütü çalıştırmış, Türkiye tarihinin en büyük kongresinde stadı doldurmuş. AK Parti'nin bir organizasyon dehası olduğunu kanıtlamış. Hem de bugün değil. Tam 7 gün önce. İlk kez bir kongrenin provası yapılmış. 4000 AK Partili stada yayılmış, 27 Haziran'ın provası alınmış.

Partililerle konuşunca nasıl olduğunu anlıyorsunuz. Hakan Koç tribünden bağırarak yanıma geliyor. Radikal'deki yazıları severek okuyormuş. "O zaman neden geldiniz?" diye patlatıyorum şakayı. "Biz böyle partiyiz" diyor... Pendik ilçe örgütü üyesi. Ramazanoğlu Mahallesi AK Parti Başkanı. Banyo küveti imalatçısı. Yanında 30 kişi çalışıyor. Pendik'ten 83 otobüsle 3.000 kişi gelmişler. Kendi mahallesinden 45 kişi getirmiş. "Az tabii" diyor, "İlçe başkanım isteseydi, 120 getirirdim. 200.000 kişi getir desinler biz yine doldururuz burayı." "Nasıl oluyor?" diye soruyorum: "En güçlü yanımız teşkilatlar. Birlik beraberlik var. Bir mesaj çekiliyor herkes herkese koşuyor. 1 ay önceden başladık. Pendik'ten 1700 gelecekti. Biz 3000 kişi istedik aldık. Hatta CHP'li arkadaşlarımızı da aldık geldik."

Hakan Bey kadar iyimser olmayanlar da var. Esenyurt ilçe teşkilatı kurucularından, eski yönetici ve bizimle birlikte kongreyi protokolden izleyen Sıddık Yılmaz partiyi eleştirenlerden: "Tabii doldururlar, ne var ki? Belediyeler, herkes bize çalıştı. Doldurduk getirdik. Vatandaş ne yapsın gelecek. Ama bu böyle gitmeyecek. Kaybedeceğiz. Çünkü Ak Parti milletin partisi olarak çıktı. Artık Ankara'nın, devletin partisi oldu." "Millet partisi değil diyorsunuz, ama millet burada, nasıl oluyor?" "Gelen kendi rızasıyla mı geldi sanıyorsun! Stat 52.000 kişi. Çeyreği zaten boş, sahne arkası falan perdelerle kapalı. Sarıgül'e ver, iki stat doldurur, bir tanecik Şişliyle... Ama bak bir Kürt var mı? Bir millet var mı? Senin oturduğun protokolde benim gibi dışsız bir fakir var mı (dışlerini açıp gösteriyor)?" "Siz niye geldiniz?" diye soruyorum: "Merak ettim, nasıl olacak, nasıl devam edeceğiz onu görmeye geldim. Bir de kongre değil mi? Aslında bizim konuşmamız lazım. Ama böyle stadyumda mümkün değil."

Parti kurucularından Esenyurtlu ve protokolde oturan Rukiye Karadoğan da stadyum kongresini ve tek liste olmasını eleştiriyor. Ama bunun 'siyasi kültürümüz' nedeniyle böyle olduğunu söylüyor: "İki liste olsa, listeler yarışsa daha iyi. O zaman siyaset konuşuyoruz. Böyle yapınca siyaset konuşulmuyor."

Mekânın organizasyonu konuşmak için değil şov yapmak için düşünülmüş. Kürsüye bir delegenin yaklaşması çok zor. Hatta o kadar uzak ki Aziz Babuşçu konuşmasını yapmak için koşarak gittiği halde 20 saniyede ancak vardı. Ancak bir şey teslim etmek lazım. Provasıyla, organizasyonu, kusursuz işleyen bir saat gibi idare edilmiş bir kongre bu. 1930'ları anımsatmasını bir tarafa bırakırsanız, Ak Partinin yüz akı. CHP kongresine de bolca referans var. Pankartlardan biri bunu özetliyordu: "Kimine Salon Bol Geldi, Ak Parti'ye Arena Dar Geldi."

İstanbul'u yine almaya neredeyse emin bir parti teşkilatı var kongrede. Zaten İstanbul'un Erdoğan için önemi belli. Necip Fazıl'ın "Canım İstanbul" şiirini ezbere okuyan Erdoğan yine CHP'ye yüklendi ve "İstanbul İl Kongresi'nde salon dolduramayanlar bizi kıskanacaktır, ama yapacak bir şey yok dedi." Şiirin devamını okumadı, özellikle "Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul..." bölümünü son kürtaj çıkışından sonra okumamasına kimse şaşırmadı